

Ide til Sanseudstilling 2013

En filosofisk sanseudstilling for børn.

"Børn eftersøger et rum hvor de kan undre sig, spørge, afsøge og mærke",
(citatet læst i Politiken).

Det var min ide at skabe en skulpturel installation, der tog udgangspunkt i kroppens møde med verden via sanserne for derefter at ende i eftertankens rum. Vi er i verden som krop og sansning, men vi vil også gerne **vide** hvad vi oplever.

Installationens udformning

Installationen var udformet, som en stor femkant, der fyldte hele rummet ud . Ind mod femkantens midtpunkt førtes 5 sansetunneler. De defineredes overordnet af de fire elementer jord, vand, luft og ild – plus lys. Tunnelerne var udformet så det blev kropsligt anstrengende, at komme igennem dem, samtidigt var de blandt andet ved hjælp af projektion af billeder , lys og lyd med til at give børnene en stærk sanselig oplevelse. Eksempelvis havde vandtunnelen en projektion af rindende vand, der gav barnet en strabadserende fornemmelse af at skulle overvinde en forhindring. I en af tunnelerne skulle man gå op ad en trappe og ruche ned i femkantens indre refleksions - rum, i en anden gik man svævende hen over et himmelrum , i en tredje mavede man sig gennem en jordtunnel, i en fjerde vandrede man op i en brændende tunnel og kurede ned af en brandmandsstang, Alle fem tunneler var udformet under indflydelse af det element som tunnelen repræsenterer.

Imellem tunnelerne trængte man ind til det indre kontemplations-rum gennem labyrinter. Hver labyrint repræsenterede en af den fem sanser. Labyrinterne var skabt som; et reolsystem der appellerede til smagssansen, af mørke draperier, af et system af skuffer fyldt med dufte, af en labyrintisk tunnel fyldt med lyde og af en labyrint af lys.

Eftertænkens rum

Inderst i femkanten fandtes et stille rum hvor eftertanken var i højsædet. På det femkantede rums vægge var der projekteret videoer af interviews med fire personer en dreng, en pige, en præst, og en astrofysiker. Hver især gav de deres svar på spørgsmålene

Sjæl

Har mennesker en sjæl?

Er kroppen og sjælen det samme?

Kan sjælen sanse / mærke / føle ligesom kroppen?

Hvordan ser sjælen ud?

Hvordan lugter og smager den?

Hører sjælen?

Gud

Tror du der findes noget eller nogen der bestemmer hvordan verden er indrettet?

Hvor møder vi det noget eller den nogen

når vi mærker og lytter, ser og smager?

Hvis noget eller nogen bestemmer over dig
bestemmer det så også over din sjæl?
eller det du sanser?

Døden

Hvad tror du der sker når du dør?

Hvad sker der med sjælen?

Kan sjælen stadig føle og lytte, smage og se, når du dør?